



MED MC BLÅLYS TIL PANZERMUSEUM EAST

Medlemmer havde en perfekt dag på Vestsjælland med smukke landskaber, militært isenkram fra Østblokken og stegt flæsk med persillesovs

Af Torben Anderson,
næstformand i MC Blålys

På grund af Corona er alle ture, vi havde planlagt i år, gået i vasken. Det var både 1. maj-turen, kaffetur i Hirtshals, vores tur til USA og meget mere.

Så da det lysnede lidt, skyndte vi os at planlægge en lille tur rundt på Vestsjælland, med besøg på Panzermuseum East.

Det gik utroligt godt med tilmeldinger til turen, det var ret overvældende, så er der noget ved at lave ture.

Start i Korsør

Vi havde sat startpunktet til Korsør Fælckestation den 25. juli, og der var rigtig flot fremmøde fra hele Danmark, det var rigtig dejligt at se. Der skal lyde en special tak til "dem" fra den anden side af broen, og især til dem der kom helt oppe fra Nordjylland, og de kom næsten alle sammen til tiden.

Der var også nye ansigter med, det var dejligt at se.

Der blev som vanligt holdt en lille velkomst, hvor dagen blev gennemgået, og turen forklaret, derefter gik turen gennem nogle flotte landskaber ned til Enø, flot anført og lavet af Jørgen Anderson.

Snak på kryds og tværs

Det er jo svært at sige MC-tur, uden at det rimer bare en lille smule på is, så naturligtvis skulle vi jo besøge byens bedste ishus, hvor man kan købe store is. Det var et stort hit, og snakken gik lystigt.

Derefter gik turen videre ad de smukke veje, og i rigtig flot vejr til Tystrup; vi skulle jo have nogle billeder af MC'erne og søen som baggrund. Igen gik snakken lystigt; det var et rigtig godt hold, og alle fik snakket en masse på kryds og tværs.

Største i Europa

Derefter gik turen videre til Panzermuseum East, som er det største private militære panzer museum i Europa, og hvis fokus er at vise Warszawa-pagt-landenes militære maskineri.

Ejeren, Allan Pedersen, gav os en meget fin guidet rundvisning, og fortalte blandt andet at meningen med hans museum, er at vise hvor galt det kunne være gået.

Han fortalte blandt andet, at der flere steder var skibe og fly, som var lastet med alverdens ulækkert krigsmateriel, som var klar til at blive sendt i brug, men jo heldigvis ikke blev det. Der var også flere raketter, som pegede på flere navelgivne byer i Danmark, med hensigt på total udskættelse, blandt andet Slagelse.

Det er uhyggeligt, hvor tæt på det har været, og hvor mange syge hjørner der har udtænkt de tanker.

Hvad koster en helikopter?

Mens han viste os rundt og fortalte om museet, kunne man fornemme, hvordan han brændte for hele krigshistorien. Det var også en spændende fortælling.

Det er utroligt, hvad han har samlet sammen der, og vi talte om, hvordan

